

Beste familie, Beste vrienden,

Het is met droefheid dat we u het overlijden melden van onze papa Jean-Luc Lambert.

Hij is overleden op zondag 2 november in zijn geliefde Aphrodite, de plek waar hij wilde blijven tot de laatste dag van zijn leven.

Ondanks de gezondheidsproblemen van de laatste jaren heeft hij tot op het einde genoten van een leven vol zon, lekker eten en een goed glas. Maar vooral heeft hij genoten van de goede zorgen van zijn levensgezel Erika. De uren Rummikub, samen eten, lezen en huisjes verhuuren was wat zichtbaar was voor iedereen.

De rest was tussen hen.

Zijn vriendin Erika was spijtig genoeg niet bij onze papa tijdens zijn heengaan en ze verblijft nog steeds in het ziekenhuis in Narbonne.

Onze eerste prioriteit nu is om haar bij te staan.

Papa heeft nog de kans gehad om met ons contact te hebben in de dagen voor zijn overlijden en daar zijn we erg blij om.

Onze papa had een rijkgevuld leven.

Hij maakte vrienden in de hele wereld.

Hij heeft een heel duidelijk beeld gegeven van zijn wensen voor het afscheid. Geen tranen voor zijn heengaan, maar bruisende luchtbelletjes in een glas om het leven te vieren en dank te betuigen. Een zeemansgraf is de wens van een man die meer uren in een vliegtuig dan op een boot doorbracht. We zullen proberen om zijn geliefden, vrienden en familie de gelegenheid te geven samen te komen en zijn leven te herdenken.

Hij heeft gekozen om in Frankrijk te blijven. Die wens willen we respecteren, dus zullen we een warm afscheid vieren bij aanvang van de zomer, wanneer zijn vrienden weer naar het Zuiden trekken voor de zonnige maanden.

In België zullen we een herdenking organiseren in West-Vlaanderen op 7 december om samen met de familie Lambert zijn leven te vieren.

We danken in het bijzonder de vrienden van Aphrodite die ervoor zorgden dat hij tot het einde zelfstandig in zijn huisje kon wonen.

We zullen de crematie in Canet in beperkte kring laten plaatsvinden.

We willen daarna volgens zijn wens begin juli een afscheidsdruk geven op de kade in Aphrodite om zijn leven te vieren. Daarna zullen we hem op zee uitstrooien.

We danken jullie voor de wensen van medeleven. Een zeemansgraf behoeft geen bloemen, maar onze vader was wel een man van de wetenschap. Dus graag uw donatie voor het wetenschappelijk onderzoek van het VLIZ, het Vlaams Instituut voor de Zee, dat probeert om via de studie van de zee en de oceaan ons klimaat te redden.

Doneren kan via IBAN BE70 0017 1687 3425 Filantropie-rekening van het Vlaams Instituut voor de Zee.

Bie & Jan en hun kinderen Francis, Gemma & Robin  
Annick & Toni en hun kinderen Ella, Mika & Anton



# Jean Luc Lambert

geboren op 6 april 1944 in Lauwe  
en overleden op 2 november 2025 te Leucate  
in de schaduw van zijn geliefde Canigou

Dieu c'est la nature  
qui s'est créée pour l'éternité.

Adieu